

## Nieuwsbrief Ulvenhout uit de Kunst

Beste Deelnemer en of Vriend van UudK,

In onze vorige nieuwsbrief deden wij een oproep voor mede organisatoren van Ulvenhout uit de Kunst. Tot onze blijdschap kregen wij maar liefst 3 positieve reacties. Eind oktober hebben wij voor de eerste keer vergaderd. En verder heeft ook ons reserve-lid, die het eigenlijk veel te druk had dit jaar, toegezegd toch mee te helpen met de komende editie.

De nieuwe leden stellen zich hieronder ieder op hun eigen wijze aan jullie voor:

---

Mijn naam is **Sandra Wiercx**. Met mijn man en dochters woon ik al ruim 25 jaar met veel plezier in Ulvenhout. Met onze kinderen hebben wij genoten van veel activiteiten aangeboden door het Ulvenhoutse verenigingsleven. Professioneel ben ik werkzaam in de financiële sector op het gebied van beleggingen en vermogensbeheer. In mijn vrije tijd geniet ik van de natuur, ik hou van bloemen en tuinieren en ben ik met mijn honden en paard regelmatig te vinden in de bossen en op de heide.

Ulvenhout uit de Kunst met de Kunstroute vind ik een verrijkend initiatief dat absoluut niet verloren mag gaan. De creativiteit en kunst van dorpsgenoten vind ik indrukwekkend om te zien en inspireren mij. Het komend jaar kan ik mij door omstandigheden alleen richten op de financiën, maar de volgende jaren hoop ik mijn rol verder uit te bouwen binnen het team.

---

De oproep van de initiatiefnemers om UUDK te activeren sprak mij aan.

Ik ben **Hans Martin**, 1937, sinds December '70 wonend in Ulvenhout, ben als bouwkundige werkzaam geweest, ben actief in verschillende vrijwilligersgroepen.

Als deelnemer aan voorgaande editie's is het voor mij iedere keer weer een stimulans om met keramiek bezig te zijn (o.a. met draaiwerk "pottenbakken", handvormen en boetseren) en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Daarbij is ook het delen van ervaringen en de reactie van de bezoekers altijd weer een prettige verrassing.

Voldoende reden voor mij om mij aan te sluiten bij de werkgroep UUDK om samen dit gebeuren in 2022 opnieuw vorm te geven.

---

Belangstelling voor tekenen en schilderen had ik als kleine jongen al, maar is toen nooit tot volle wasdom gekomen. Na een korte opleving van mijn creativiteit tijdens mijn studie doofde het vlammetje. Voorgoed, zo leek het.

Pas in 2017 heb ik de draad weer opgepakt. Een verjaardagspakketje met verf, kwasten en een tafelezel gaf de aanzet.

Tot nu toe schilder ik uiteenlopende onderwerpen, stadsgezichten, landschappen en portretten, in verschillende stijlen, maar vrijwel altijd figuratief. Hoewel ik wel probeer om af en toe met een knipoog naar de realiteit te kijken en een vleugje mysterie in te voegen.

In 2019 heb ik met veel plezier meegedaan met Ulvenhout uit de Kunst. Deze traditie moet natuurlijk voor Ulvenhout behouden blijven. Daarom help ik graag mee om UudK 2022 mogelijk te maken.

**Peter van Os**

---

Na meer dan 25 jaar in Breda Zuid te hebben gewoond, zijn we in maart 2021 naar Ulvenhout verhuisd. Ik ben Amerikaanse, getrouwd met een Nederlander. Samen hebben we twee volwassen kinderen en een kleindochter, geboren in oktober 2021. Ik schilder nu al 20 jaar. Tijdens Corona heb ik veel inspiratie gekregen en heb verrassend veel geschilderd — tussen het in- en uitpakken van de verhuisdozen door. Ik vind het ontzettend fijn om samen met jullie te mogen meewerken aan Ulvenhout uit de Kunst 2022. Samen creatief zijn en genieten van elkaars creativiteit: daar gaan we voor.

Hartelijke groeten,

**Jeanne Bovenberg**